

## Μία κοινότητα πού ακτινοβολεί

“**Ίδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ Πατὴρ ἵνα τέκνα Θεοῦ κληθῶμεν!**” ( Α΄ Ἰωάννου γ΄ 1). Ἐδῶ δίνει μαρτυρία ἢ ἀμοιβαία ἀγάπη πού κυριαρχεῖ σέ μία ἐνοριακὴ κοινότητα. Μία ἀγάπη πού ἀντιλαμβάνεται τίς ἀποχρώσεις τῆς ζωῆς. Ζωῆς συγκεκριμένης ἀλλὰ πνευματικῆς πού ἐπικεντρώνεται κυρίως στοὺς δεσμούς τῆς κοινότητος καὶ ἀνοιχτῆς στοὺς πιό ἀπομακρυσμένους. Μιᾶς κοινότητος μέ πάρα πολλοὺς τομεῖς δράσεως. Πολλοὶ εἶναι ἤδη ἐνεργοποιημένοι ἐνῶ ἄλλοι εἶναι “πρὸς ἐνέργειαν”.

⇒ **Μία κοινότητα κοινωνίας καὶ ἀλληλεγγύης** γιατί ἡ ἀγάπη μᾶς σπρώχνει νὰ τὰ ἔχουμε ὅλα κοινά: χρόνο, ταλέντα, ἀγαθὰ... Κατὰ συνέπεια ἡ **περιφορὰ τοῦ δίσκου** κατὰ τὴν ὥρα τῆς λατρείας εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς ὑλικῆς συμμετοχῆς μᾶς στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ὀφειλοῦμε νὰ ἀναπτύξουμε ἕναν πολιτισμὸ προσφορᾶς στὶς ἐνορίες μᾶς καὶ στὸν κόσμον (**ταμεῖο χριστιανικῆς ἀλληλεγγύης**). Τὸ **Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο** καὶ τὸ **Φιλόπτωχο Ταμεῖο** δὲν πρέπει νὰ ἀρκεῖται μόνο στὴ διαχείριση τῶν οικονομικῶν τῆς ἐνορίας καὶ τῶν βοηθημάτων πρὸς τοὺς ἀπόρους. Μπορεῖ ἐπίσης νὰ καταγράψει τὴν ὑπάρχουσα φτώχεια καὶ τὰ πλούτη καὶ νὰ τὰ προσφέρει σέ ὄλους. Ὑπάρχουν ἀλήθεια τόσα περιθώρια γιὰ νὰ ἀναπτυχθεῖ ἡ **ἐκκλησιαστικὴ κοινωνικὴ διακονία**.

⇒ **Μία κοινότητα στό πνεῦμα τοῦ εὐαγγελισμοῦ καὶ τῆς ἱεραποστολῆς** γιατί ἡ Ἀγάπη μᾶς σπρώχνει πρὸς τοὺς ἄλλους. Ἡ **ὑποδοχὴ** καὶ τὸ **ἀνοιγμα** πρὸς ὅλες τίς συνοικίες, πρὸς τὰ μέλη ἄλλων θρησκειῶν, πρὸς τοὺς ἀδιάφορους, τοὺς ἄθεους. Ἡ **Ποιμαντικὴ**, πού ἔχει ὡς στόχο τὴν ἀναζωογόνηση καὶ δραστηριοποίηση τῆς ἐνορίας καὶ τὴν ἔχουν ἀναλάβει οἱ διάφορες **ποιμαντικὲς ομάδες ἐργασίας**, δὲν στηρίζεται στὸν ἀτομικὸ ζῆλον καὶ στὶς τεχνικὲς τίς πιό σύγχρονες ἀλλὰ στό πνεῦμα ἐνότητος πού ἐγγυᾶται τὴν παρουσία τοῦ Ἰησοῦ. Τὸ **ἐνοριακὸ συμβούλιο ποιμαντικοῦ ἔργου** πού ἔχει ὡς ἀποστολὴ νὰ συμπαρίσταται στὸν ἐφημέριο γιὰ τὴ χάραξη τῶν κατευθύνσεων τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς δὲν εἶναι μόνο ἕνας ὀργανισμὸς προγραμματισμοῦ ἀλλὰ κυρίως ἕνα ὄργανο κοινωνίας καὶ ἐνότητος. Ἡ ἀκτινοβολία τῶν πιστῶν εἶναι ἐκεῖνη πού θὰ δώσει πνοὴ στὶς διάφορες δομές τοπικοῦ ἐπιπέδου (**ποιμαντικὲς ομάδες**, συμβούλια), διεννοριακοῦ (σέ ἐπίπεδο ἀρχιερατικῆς περιφέρειας ἢ τομέα), ἐπισκοπικοῦ (**σύνοδος**).

⇒ **Μία κοινότητα πού ἀποβλέπει στὴ συλλογικὴ ἀγιότητα** γιατί ἡ Ἀγάπη μᾶς σπρώχνει πρὸς τὸ Θεὸ καὶ ὄλους μαζί μᾶς ἐνώνει μέ Αὐτόν. Ὁ **Λόγος τοῦ Θεοῦ** ὅταν εἰσακοῦεται καὶ βιώνεται τρέφει τίς σχέσεις μᾶς μέ τὸ Θεὸ καὶ μέ τοὺς ἄλλους. Ὅλα μποροῦν νὰ ὀδηγοῦν στό Θεό, νὰ κάνουν νὰ τὸν αἰσθανόμαστε σέ ἀπόσταση ἀναπνοῆς μέσω τῶν **ἀκολουθιῶν**, τῶν ἀγρυπνιῶν, τῶν **ομάδων προσευχῆς**, τῶν **κηρυγμάτων**, τῶν πράξεων εὐλαβείας, τῶν προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν καὶ τῶν **εὐκαιριῶν περισυλλογῆς**. Οἱ **ιερές ἀκολουθίες**, ἡ **Θεῖα Λειτουργία**, τὰ **μυστήρια** (βάπτισμα, γάμος, εὐχέλαιο κ.λπ.) ἀλλὰ καὶ οἱ σημαντικὲς στιγμὲς στὴ ζωὴ τοῦ κάθε πιστοῦ (ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ **ὀνομαστικὴ του ἑορτὴ**) ἀποτελοῦν ἔκφραση κοινοτικῆς λατρείας πρὸς τὸ Θεό.

⇒ **Μία κοινότητα - οἰκογένεια** πού δὲν ἀποτελεῖ παρά μόνο ἕνα σῶμα κατ' εἰκόνα τῆς Θεῖας Εὐχαριστίας

πού εἶναι σῶμα Χριστοῦ. Ἡ Ἀγάπη μᾶς ὠθεῖ νὰ διατηρήσουμε τὴν ὑγεία τοῦ σώματος, ὅπως καὶ ἐκεῖνη τῆς ψυχῆς. Νὰ προωθήσουμε ἕνα πολιτισμὸ ζωῆς, νὰ ὑποστηρίξουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο στὶς δοκιμασίες, νὰ διακονοῦμε τοὺς **ἀσθενεῖς**, νὰ συνοδεύουμε τοὺς **θνήσκοντας**. Ἡ Ἀγάπη μᾶς παρακινεῖ νὰ φροντίζουμε τὴν ὑγεία, ὡς θεῖο “κεφάλαιο”, μέ τὴν ὀργάνωση διακοπῶν, κατασκηνώσεων, ἐξόδων κατὰ τὰ σαββατοκύριακα... Πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση μπορεῖ νὰ συμβάλλει ἡ ὀργάνωση **συναυλιῶν** καὶ στιγμῶν ξεκούρασης, **διαφόρων ἐνασχολήσεων καὶ ἐνοριακῶν γιορτῶν**. Κάτι πού μπορεῖ νὰ βοηθήσει στὴ σύσφιγξη τῶν δεσμῶν τῶν οἰκογενειῶν μεταξύ τους εἶναι καὶ ἡ ἐκ περιτροπῆς φύλαξη τῶν μικρῶν παιδιῶν, ὅταν δὲν μποροῦν οἱ γονεῖς νὰ τὰ πάρουν μαζί τους στὴ Λειτουργία.

⇒ **Μία κοινότητα πού οἱ σχέσεις τῆς διαμορφώνονται κατ' εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος**, ὅπου ἡ ἐξουσία εἶναι διακονία καὶ ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς δωρεὰ γιὰ τὸν ἄλλο. Οἱ ὑφιστάμενες **ομάδες καὶ κινήσεις** μαθαίνουν νὰ γνωρίζονται μεταξύ τους, νὰ ἐκτιμῶν τίς ποικίλες πτυχές τους, νὰ συνεργάζονται γιὰ νὰ δίνουν μαρτυρία τῆς ἀδελφικῆς τους ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη μᾶς ὠθεῖ νὰ ἐνωθοῦμε **ἄρμονικά** καὶ αὐτὴ ἡ ἄρμονία ν' ἀντανακλάται στὰ σπίτια μᾶς καὶ στοὺς ναοὺς μᾶς. Ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἀσχολοῦνται μέ τὸ **διάκοσμον** καὶ τὴ **συντήρηση τοῦ ναοῦ** συμβάλλουν στὸν καλλωπισμὸ του. Ἡ ἱερὴ τέχνη ἐκφράζει τὴν ὠραιότητα τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπὸ τὰ μάτια τῶν καλλιτεχνῶν. Ἄς εὐχρηθούμε ἡ **φιλοξενία** καὶ οἱ **κοινωνικὲς δραστηριότητες** νὰ ἐνσαρκώνουν αὐτὴ τὴν ἄρμονία στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις μέσα στό χώρο τῆς ἐνορίας.

⇒ **Μία κοινότητα φωτισμένη ἀπὸ τὴ Σοφία**, ἀπὸ μία εὐαγγελικὴ νοοτροπία πού καλλιεργεῖ τὴν Ἀγάπη. Ἡ **ἀθύπνηση τῆς πίστεως** (ἡ εὐαίσθητοποίηση τῶν πιό μικρῶν παιδιῶν στὴν πίστη), τὸ **κατηχητικὸ τῶν παιδιῶν**, ἡ **κατήχηση** (θρησκευτικὴ διδασκαλία) τῶν ἐνηλίκων, οἱ ἐκθέσεις, τὰ συνέδρια, οἱ διαλέξεις, οἱ βιβλιοθήκες, ἡ **ἐκπαίδευση** τῶν κατηχητῶν, ὁ θρησκευτικὸς πολιτισμὸς, οἱ **ομάδες ἐπικοινωνίας καὶ ἀνταλλαγῶν ἀπόψεων** ἀποτελοῦν ἐργαλεῖα γιὰ νὰ διαμορφώσουμε τὸ βλέμμα μᾶς καὶ νὰ δοῦμε τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὸν κόσμον μέ τὰ μάτια τοῦ Θεοῦ.

⇒ **Μία κοινότητα - ἐνότητα** ὅπου ὅλα κυκλοφοροῦν γιατί ἡ Ἀγάπη μᾶς ὠθεῖ νὰ ἐπικοινωνοῦμε, νὰ γίνουμε μία καρδιά καὶ μία ψυχὴ καὶ ὄχι ἀπομονωμένα ἄτομα. Τὰ σύγχρονα μέσα **ἐπικοινωνίας** εἶναι πολλὰ: τὸ τηλέφωνο, οἱ ἐπιστολές, ἡ ἐνοριακὴ ἐφημερίδα ἢ τὸ **ἐνοριακὸ δελτίο**, οἱ ἀφίσσες, οἱ κασσέτες ἤχου καὶ τὸ βίντεο, ὁ **τύπος**... Ὅλα αὐτὰ μποροῦν νὰ συσφίξουν τοὺς δεσμούς μεταξύ μᾶς καὶ νὰ μᾶς ζωοποιήσουν.