



## ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΝΕΡΟ

ΤΟΥ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  
Έπ. Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών

## Τò νερό και ή σημασία του

Είναι πρόσφατη σχετικά ή είδηση που έγραψαν οι έφημερίδες για τή μη προσέλευση στις κάλπες των εκλογών τής 8ης Απριλίου όλων των κατοίκων ενός χωριού του νομού Ημαθίας, σέ ένδειξη διαμαρτυρίας, γιατί δέν είχε ληφθεί κανένα μέτρο από τους ύπευθύνους στις καταγγελίες τους, «ότι κάτοικοι του γειτονικού χωριού έχουν τοποθετήσει διακλάδωση στους άγωγούς ύδρευσεως και άφαιρούν ποσότητα ύδατος με άποτέλεσμα τή δημιουργία πολλών προβλημάτων, τόσο στην ύδρευση των οικιών τους όσο και στην άρδευση των άγρών τους».

Τέτοιου τύπου διαμάχες και έριδες δημιουργούνται μεταξύ κρατών με παραδείγματα πολύ κοντινά μας στην Βόρεια Ελλάδα. Παλαιότερα μάλιστα είχε άποδειχθεί άριστο μέσο έκπορθήσεως πόλεων ή στέρησης όχι μόνο τής τροφοδοσίας αλλά κυρίως τής ύδρευσεως. Ανατριχιαστικά άκόμα ήχουν σ' αυτιά μας πληροφορίες για δηλητηρίαση του συστήματος ύδρευσεως σέ συγκεκριμένες περιοχές θαλασσιών χωρών προς έξαναγκασμό τους για ύποχωρήσεις στη διεκδίκηση δικαιωμάτων για έλευθερία. "Αν και όχι πάντα έκδικητικά και ήθελήμενα, ή μόλυνση θαλασσών και ποταμών άποτελεί έπιθετική πράξη και έγκλημα έναντίον τής ζωής.

Γιατί, ως μη ξεχνάμε: «τό νερό είναι ζωή». Κι όλοι μας στεκόμαστε με δέος στον πραγματικό κίνδυνο μιας λεψυδρίας και ξηρασίας που όφειλεται στις ελάχιστες βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών. Με άγωνία, τώρα που ξεφύγαμε από τό άγχος των εκλογών, παρακολουθούμε τό τέλος των δεκάτων είδησεων που άφορά στην πρόγνωση του καιρού. Δέν βρίσκουμε ούτε μαργαρίτα για να παίξουμε παραλλαγμένο τό γνωστό παιχνίδι: «Θά βρέξει, δέν θά βρέξει;». Γνωρίζουμε πολύ καλά τί μπορεί να σημαίνει ή άναμβρία για μια περιοχή, για μια χώρα, για μια ήπειρο. Τό φάσμα τής Αφρικής στέκεται «πρό των πυλών». Δέν διψούν μόνο οι άνθρωποι, διψούν ή γή και τά ζωντανά.

Ύδρογόνο δύο όξυγόνο (H<sub>2</sub>O)

Μια θρύση, ένα ποτήρι: δέν χρειάζεται τίποτε περισσότερο για να εξαλείψει τή δίψα μας. Δέν περνάει ούτε μια μέρα που να μη χρησιμοποιήσουμε τό νερό. Πηγγή ζωής και άνανεώσεως μας ζωογονεί καθημερινά. Τά φυτά και τά ζώα του όφείλουν τή ζωή. Τό νερό, είναι ζωή, όπως άναφέραμε.

Τό νερό είναι επίσης κί ν η σ η. "Άλλοτε σιγανή, άλλοτε γρήγορη, διασχίζει τό τοπίο μας, τίς περισσότερες φορές χωρίς να γίνεται άντιληπτό. Έν τούτοις ή δύναμή του είναι τέτοια που μερικές φορές καταισטרéφει τά πάντα στο πέραςμά του. Στη φύση τό νερό ακολουθεί ένα κύκλο. Βρίσκεται παντού: στους όκεανούς, τίς θάλασσες, τίς λίμνες, τίς δεξαμενές, τους ποταμούς, τά ρυάκια, πάνω στη γή και κάτω από τή γή, υπό τή μορφή πάγου, ύπόγειων στρωμάτων, ή και άτιμού στην άτμόσφαιρα.

Η γή μας άριθμεί περίπου έναμιση τρισεκατομμύριο κυβικά μέτρα ύδατος, που καλύπτουν πάνω από τό τρία τέταρτα τής επιφάνειας τής γής. Δέν είναι λοιπόν καθόλου περίεργο να χαρακτηρίζουν τή γή ως τόν «γαλάζιο πλανήτη». Προφανώς ύπάρχει περισσότερο νερό άπ' ό,τι χρειάζεται. Δυστυχώς, τό 97 στα έκατό αυτού του ύδατος είναι άλμυρό, έτσι δέν άπομένει παρά μόνο 3 στα έκατό γλυκό νερό. Τρία στα έκατό, από τά όποια πρέπει να άφαιρέσουμε τό νερό που έχει παγει υπό τή μορφή πάγου καθώς επίσης και τό νερό που περιέχεται στην άτμόσφαιρα. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των 0,6 στα έκατό αυτού του γλυκού νερού προορίζεται πραγματικά για τήν κατανάλωση. Αυτό βρίσκεται στα ύπόγεια στρώματα ή στους ποταμούς και τίς λίμνες. Ένα, δηλαδή, ελάχιστο ποσοστό που μας ύποχρεώνει να είμαστε φειδωλοί ως προς τήν κοινή μας περιουσία. Έν είδει συνθήματος θά μπορούσαμε να προτάξουμε τό μήνυμα: «τό πόσιμο νερό, πηγγή κάθε ζωής»<sup>1</sup>.

## Βαθιά ανθρώπινη ανάγκη

Νά θυμηθούμε μόνο με πόση λαχτάρα ζητούσε ό



πλούσιος όταν θρυσκόταν πιά στον άδην από τον Άβραάμ να τον ελεήσει στέλνοντάς τον φτωχό Λάζαρο «να βουτήξει την άκρη του δακτύλου του σε νερό και να δροσίσει τη γλώσσα του, γιατί υπέφερε μέσα σ' αυτή τη φλόγα» (Λουκά ιστ' 24).

Ο ίδιος ο Κύριος ταυτίζεται με τους διψασμένους και ανταμείβει ανάλογα όσους Τόν ξεδίψασαν στο πρόσωπο εκείνων (Ματθαίου κε' 34-35) ή ξεδίψασαν τους μαθητές δίνοντάς τους ένα ποτήρι νερό στο όνομά Του (πρόβλ. Μάρκου θ' 41).

Ο ίδιος ο Κύριος ένωσε αυτή τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη και πάνω στο Σταυρό και είπε «διψώ» (Ιωάννου ιθ' 28' πρόβλ. τον Ψαλμό κα' 16 «η γλώσσα μου κεκόλληται τή λάρυγγί μου»), αλλά και όταν, «κεκοπιανώς εκ τής όδοιπορίας», κάθισε κοντά στο πηγάδι του Ιακώβ και ζήτησε από τη Σαμαρείτιδα να του δώσει να πιει νερό: «δός μοι πιειν» (Ιωάν. δ' 7).

Μετά από αυτή την παράκληση άκολούθησε ο περίφημος εκείνος διάλογος του Ίησού με τη γυναίκα που διαβάζουμε στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Σαμαρείτιδος (Ιωάννου δ' 5-42). Βέβαια οι όροι αντιστρέφονται σύντομα. Αυτός που δεν είχε άντλημα και στεκόταν μπρός σε βαθύ πηγάδι θά ήταν ο χορηγός ύδατος που όποιος τό έπινε δεν θά διψούσε ποτέ πιά (δ' 14). Γι' αυτό και ο Ίησούς άργότερα, την τελευταία ήμέρα της έορτής της σκηνοπηγίας, φώναζε δυνατά: «εάν τις διψά, έρχέσθω πρός με και πινέτω» (Ιωάννου ζ' 37' πρόβλ. Αποκάλυψη κα' 6 και κδ' 17).



«Δός μοι πιειν».

Απόηχος της πορείας στην έρημο ή έορτή της σκηνοπηγίας θύμιζε την έλλειψη νερού που είχε αισθανθεί τότε ο λαός και τη βαθιά δίψα που άπέρρεε. Γι' αυτό ο Ίησούς «έκραξε» για ν' άκουστεί, και τότε, και τώρα στην έρημιά των πόλεων: «ό διψών έρχέσθω» (Αποκάλυψη κδ' 17).



—Πās ό πίνων εκ του ύδατος τούτου διψήσει πάλιν· ός δ' άν πΐη εκ του ύδατος ου έγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσῃ εις τον αΐωνα, αλλά τό ύδωρ ό δώσω αυτό γενήσεται εν αυτό πηγή ύδατος άλλομένου εις ζωήν αιώνιον».

—Κύριε, δός μοι τούτο τό ύδωρ, ίνα μη διψώ μηδέ έρχωμαι ένθάδε άντλειν» (Ιωάννου δ' 13-15).

### Δίψα για ζωή

Ο Ίησους, όμως, δεν καλύπτει μόνο τη δίψα μας για νερό, καλύπτει τη βαθιά μας πείνα και δίψα για ζωή και δικαιοσύνη, θεραπεύει κάθε μας ανάγκη. Άς θυμηθούμε μόνο πόσο έκφραστικά διατυπώνει αυτή την αλήθεια ένας σύγχρονος Γέροντας, ό γέρων Ίωσήφ:

«Δέν γνωρίζεις ότι ό Ίησους γίνεται ενί έκάστω θεραπεία πάσης ανάγκης; Ήγουν τροφή τῶ πεινώντι, τῶ διψώντι ύδωρ, υγεία τῶ άσθενεί, ένδυμασία τῶ γυμνητούντι, φωνή εις τούς φάλλοντας, τῶ εύχομένῳ πληροφoρία και τοίς πάσι τά πάντα εις σωτηρίαν;»<sup>2</sup>.

Στήν άναστάσιμη αυτή περίοδο που διανύουμε άς κρατήσουμε βαθιά ριζωμένη μέσα μας αυτή την πεποίθηση!

1. Τά στοιχεία που αναφέρονται στα αποθέματα νερού στον πλανήτη μας έλήφθησαν από τό όπ' άριθ. 6)1990 φυλλάδιο των Βελγικών Ταχυδρομείων που κυκλοφορήθηκε με άφορμή γραμματόσημο άφιερωμένο στην «Βελγική Έταιρεία Υδάτων». Η φωτογραφία που κοσμεί τό άρθρο μας προέρχεται από τό ίδιο φυλλάδιο. Τό σκίτσο με τον Ίησού και τη Σαμαρείτιδα έρρίσκειται στη σ. 223 της Καινής Διαθήκης, έκδοση της Βιβλικής Έταιρείας, «Ο χ ι μ ο ν ά χ α μ ε ψ ω μ ι...», Αθήναι 1975.

2. Γέροντος Ίωσήφ, «Έκφρασις μοναχικής έμπεριείας», Άγιον Όρος, Έκδ. Ί. Μονής Φιλοθέου, 1981, σ. 167.